

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...eming_tot_zoon

Aanneming tot zoon (Grieks: ????????, huiiothe'sia) of *zoonschap* is de verhouding van een aangenomen [kind](#) tot zijn pleegvader. Het Griekse woord *huiiothesia* dat in het [Nieuwe Testament](#) gebruikt wordt komt van *uios* (zoon), *tithèmi* (leggen) en *thesis* (een plaatsing).

Ro 8:14 Want allen die door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God.

Ro 8:15 Want u hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar u hebt ontvangen een geest van zoonschap, waardoor wij roepen: Abba, Vader!

Ro 8:16 De Geest Zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn.

Ro 8:17 En zijn wij kinderen, dan ook erfgenamen: erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus, als wij inderdaad met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.

(TELOS)

Ga 4:4 maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,

Ga 4:5 opdat Hij hen die onder de wet waren, vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen.

Ga 4:6 En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten uitgezonden, die roept: Abba, Vader!

Ga 4:7 U bent dus niet meer slaaf, maar zoon; en bent u zoon, dan ook erfgenaam door God.

(TELOS)

Als [Paulus](#) dit woord in Rom. 8: 15 en Gal 4: 5 gebruikt, heeft dit waarschijnlijk betrekking op de Romeinse gewoonte volgens welke een aangenomen kind tot zijn pleegvader in dezelfde verhouding stond als een kind uit het [huwelijk](#) geboren. In deze volledige betekenis was de aanneming tot kind de [Joden](#) onbekend.

Bron

Bijbelsch Handboek en Concordantie (Rotterdam: J.M. Bredée, ca. 1892), blz. 285. Tekst hiervan is verwerkt in 2011.