

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Hanane%C3%ABl>

Hananeël (of *Chananel*) was de naam van een toren in Jeruzalem ten tijde van Jeremia, Nehemia en Zacharia, die de toren noemen. De toren was waarschijnlijk een toren aan de noordwesthoek van de stadsmuur. De hoektoren was naast de toren Mea ('Honderdtoren'), welke in de buurt van de Schaapspoort was. De Hananeëltoren toren heette waarschijnlijk naar de bouwmeester ervan.

Ne 3:1 Toen stonden Eljasib, de hogepriester, en zijn broeders, de priesters, op en herbouwden de Schaapspoort. Zij heiligden die en plaatsten de deuren ervan. Tot aan de Honderdtoren heiligden ze hem, tot aan de Hananeëltoren.
(HSV)

Ne 12:39 boven de Efraïmpoort [langs], en over de Oude Poort en over de Vispoort, de Hananeëltoren en de Honderdtoren, tot aan de Schaapspoort. Vervolgens bleven ze bij de Gevangenpoort staan.
(HSV)