

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...ito_van_Sardes

Melito van Sardes (ook gespeld *Meliton van Sardes*, Grieks: ??????? ???????) was een schrijver uit de tweede eeuw n.C. en opziener van de gemeente te Sardes in Klein-Azië. Hij wordt gerekend tot de Apologeten, de geloofsverdedigers uit de tweede eeuw n.C. Hij overleed ca. 180 n.C.

De kerkhistoricus [Eusebius van Caesarea](#) is de belangrijkste bron van informatie over zijn leven en werk. Hij vermeldt de volgende werken: "Van Melito twee boeken over Het Paasfeest, over Levenswandel en de profeten, over De kerk, en een boek over De dag des Heeren; voorts over Het menselijk geloof, over De schepping, over Geloofsgehoorzaamheid en de zintuigen; bovendien over Ziel, lichaam, over De doop, over De waarheid, en De geboorte van Christus; ook nog een boek van hem over Profetie, over Ziel en lichaam, over Gastvrijheid, De Sleutel, over De duivel en De openbaring van Johannes, ook over De lichamelijke van God; tenslotte is daar het Verzoekschrift aan Antoninus."

Melito wordt gezien als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van een groep christenen in de oudheid die het [paasfeest](#) vierden op dezelfde datum als de Joden, te weten op de 14e Nisan.

Bronnen

Op 11 november 2011 is gebruik gemaakt van tekst uit het artikel [Melito van Sardes](#), Wikipedia.nl