

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Overspel>

Overspel is geslachtsgemeenschap met een ander dan de eigen [man](#) of [vrouw](#).

Een man die overspel pleegt heet een overspeler, een overspelige vrouw heet een overspeelster of, vroeger, overspeleres. Overspel is een vorm van [ontucht](#).

Omdat tegenwoordig veel mensen in ongehuwde staat leven en niettemin een vaste geslachtelijke betrekking hebben, is overspel ook geslachtsgemeenschap met een ander dan zijn vaste partner.

Het woord overspel is ontstaan uit de samenvoeging van 'spelen', dat vroeger onder meer 'lijfsgemeenschap hebben' betekende, en 'over', dat onder meer 'tegen' betekende.

Men kan een enkele maal overspel plegen of in overspel leven.

'Geestelijk overspel' ziet op een intieme geestelijke relatie met een ander dan de eigen man of vrouw. Dat kan bijvoorbeeld plaatsvinden met een collega op het werk.

In de wet van [Mozes](#) wordt overspel verboden:

De 5:18 En gij zult geen overspel doen.

Ook voor de heilige van het [Nieuwe Testament](#) is overspel een [zonde](#). Het is een werk van het vlees, d.i. van onze zondige natuur (Gal. 5:19).

Overspel kan zelfs nog gebeuren, nadat man en vrouw uit elkaar zijn gegaan.

Mt 19:9 Ik zeg u echter, dat wie zijn vrouw verstoot, niet om hoererie, en met een andere trouwt, overspel pleegt; en wie met een verstoten vrouw trouwt, pleegt overspel (TELOS).

God zal hoereerders en overspelers **oordelen**.

Heb 13:4 Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksleven onbezoedeld, want hoereerders en overspelers zal God oordelen. (TELOS)

Maar gelukkig is er zowel voor hoererie als voor overspel na berouw **reiniging**, heiliging en rechtvaardiging. Zowel van hoereerders als van overspelers zegt Paulus:

1Co 6:10 Dwaalt niet! Geen hoereerders, afgodendienaars, overspelers, schandjongens, zij die bij mannen liggen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars of rovers zullen Gods koninkrijk beerven. 'En dit waren sommigen [van u]; maar u bent afgewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent

gerechtvaardigd door de naam van de Heer Jezus <Christus> en door de Geest van onze God' (1 Kor. 6:9,11).
(TELOS)

Bron

Bron: Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie, jaar 2000.