

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Clemens>

**Clemens** (Eng. *Clement*; Fr. *Clément*; Du. *Klemens*) was een medearbeider van de apostel [Paulus](#) en wellicht een lid van de gemeente te Filippi.

De naam Clemens is van Latijnse oorsprong en betekent ‘mild, zachtmoedig, genadig’. In het Grieks ??????, *Klimes*, klemtoon op de *Kle*; de Griekse vorm van de Latijnse eigenaam *Clemens*. De naam komt op één plaats in het Nieuwe Testament voor. In een brief aan de gelovigen in de Macedonische stad Filippi schrijft Paulus:

*Flp 4:3 Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders, van wie de namen in het boek van het leven staan. (TELOS)*

Volgens de overlevering (Origenes, Hiëronymus e.a.) is hij dezelfde persoon als Clemens die tegen het einde van de eerste eeuw opziener in Rome was, volgens Irenaeus van 92 – 101 n.C..