

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Antipas>

Antipas was een trouwe bloedgetuige van **Christus**, die in de Klein-Aziatische stad **Pergamus**, waar de **Satan** woonde en zijn troon was, werd vermoord. Zijn naam wordt genoemd in de zendbrief aan de christelijke gemeente aldaar. De Heer noemt hem 'mijn trouwe getuige'.

Opb 2:12 En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: Dit zegt Hij die het scherpe, tweesnijdende zwaard heeft:

Opb 2:13 Ik weet waar u woont, daar waar de troon van de satan is; en u houdt vast aan mijn naam en het geloof in Mij hebt u niet verloochend, zelfs niet in de dagen waarin Antipas mijn trouwe getuige was, die gedood werd bij u waar de satan woont.

(TELOS)

De naam Antipas komt in de Bijbel op één plaats voor (Opb. 2:13) en betekent, indien een verkorting van 'antipater': 'tegen vader' of 'in plaats van vader' of, indien geen verkorting: 'tegen alles' (Gr. πας, pas = alles).