

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Vrederijk>

Het **vrederijk** is een koninkrijk dat zal gesticht worden door de wedergekomen Christus en duizend jaren zal duren. De tempel van God zal herbouwd worden. Israël zal hersteld worden en bloeien.

Inhoud:

De grote Koning	2
Geest van de HEER.....	2
Rechtvaardig	2
Eer	3
Eeuwige naam	3
Mede-regeerders	3
Kenmerken	3
Kennis van God	3
Duur.....	3
Gebied	4
Vrede.....	4
Gerechtigheid.....	4
Godsdienst	4
Gezond en lang leven	5
Dieren vreedzaam	6
Einde	7
Meer informatie	7
Voetnoot	7

De grote Koning

Christus zal de grote Koning zijn in het vrederijk. Hiervan spreekt de volgende messiaanse psalm van David. Opmerkelijk is dat met deze psalm de gebeden van David een einde nemen. Koning David, de man naar Gods hart, is, evenals zijn zoon Salomo, de vredekonink, een voorafbeelding van de Grote Koning, de Heer Jezus Christus, de Geliefde Zoon van God. Met dit laatste gebed van David treedt hij terug en de Grote Koning komt naar voren.

Ps 72:1 Voor Salomo. O God! geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings.

Ps 72:2 Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met recht.

Ps 72:3 De bergen zullen den volke vrede dragen, ook de heuvelen, met gerechtigheid.

Ps 72:4 Hij zal de ellendigen des volks richten; hij zal de kinderen des nooddriftigen verlossen, en den verdrukker verbrijzelen.

Ps 72:5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

Ps 72:6 Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als de druppelen, die de aarde bevochtigen.

Ps 72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

Ps 72:9 De ingezetenen van dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen, en zijn vijanden zullen het stof lekken.

Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrenge; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.

Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

Ps 72:12 Want hij zal den nooddriftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.

Ps 72:13 Hij zal den arme en nooddriftige verschonen, en de zielen der nooddriftigen verlossen.

Ps 72:14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.

Ps 72:15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.

Ps 72:16 Is er een hand vol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon; en die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde.

Ps 72:17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

Ps 72:18 Geloofd zij de HEERE God, de God Israels, Die alleen wonderen doet.

Ps 72:19 En geloofd zij de Naam Zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid; en de ganse aarde worde met Zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen.

Ps 72:20 De gebeden van David, den zoon van Isai, hebben een einde.

Geest van de HEER

Op de Grote Koning zal de Geest van de HEER rusten.

Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.

Jes 11:3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.

Rechtvaardig

Christus zal een *rechtvaardige* heerser zijn. Hij is niet omkoopbaar en oordeelt niet naar wat voor ogen of oren is.

Jes 11:2 En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.

Jes 11:3 En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.

Jes 11:4 Maar Hij zal de armen met gerechtigheid richten, en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen; doch Hij zal de aarde slaan met de roede Zijns monds, en met den adem Zijner lippen zal Hij den goddeloze doden.

Jes 11:5 Want gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn; ook zal de waarheid de gordel Zijner lendenen zijn.

Eer

Ps 72:10 De koningen van Tharsis en de eilanden zullen geschenken aanbrenge; de koningen van Scheba en Seba zullen vereringen toevoeren.

Ps 72:15 En hij zal leven; en men zal hem geven van het goud van Scheba, en men zal geduriglijk voor hem bidden; den gansen dag zal men hem zegenen.

Eeuwige naam

Ps 72:17 Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid; zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden; en zij zullen in hem gezegend worden; alle heidenen zullen hem welgelukzalig roemen.

Mede-regeerders

De gelovigen zullen met Hem regeren.

Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.

Wanneer Christus zichtbaar wederkomt, zal hij het koninkrijk der hemelen vestigen op aarde. Zijn rijk van vrede zal 1000 jaren duren.

Kenmerken

Kennis van God

De aarde zal vol worden van de kennis van Gods heerlijkheid.

Hab 2:14 Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.

Duur

Vrederijk van Christus zal duizend jaren duren.

Opb 20:6 Gelukkig en heilig is hij die aan de eerste opstanding deel heeft; over dezen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem de duizend jaren regeren.

Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

Van geslacht tot geslacht zal Hij gevreesd worden:

Ps 72:5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.

Gebied

De heerschappij van Christus is een wereldwijde heerschappij. Zijn rijk is het grootste wereldrijk ooit.

Ps 72:8 En hij zal heersen van de zee tot aan de zee, en van de rivier tot aan de einden der aarde.

Ps 72:11 Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen.

Vrede

De komst van het vrederijk wordt voorafgegaan door oorlogen en opstanden. Hieraan maakt Christus een eind. Oorlogstuig wordt gerecycled tot landbouwwerktuigen. De militaire academies worden gesloten. Er is geen onderwijs meer over oorlogvoering. De schrik wegens oorlog is voorbij.

Mic 4:2 En vele heidenen zullen henengaan, en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen; want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

Mic 4:3 En Hij zal onder grote volken richten, en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.

Mic 4:4 Maar zij zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok, en onder zijn vijgeboom, en er zal niemand zijn, die ze verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft [het] gesproken.

Ps 72:7 In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien, en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij.

Gerechtigheid

Ps 72:12 Want hij zal den nooddriftige redden, die daar roept, mitsgaders den ellendige, en die geen helper heeft.

Ps 72:13 Hij zal den arme en nooddriftige verschonen, en de zielen der nooddriftigen verlossen.

Ps 72:14 Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden, en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen.

Godsdienst

De God van Israël zal als de enige waarachtige God erkend worden. Tijdens het [Loofhuttenfeest](#) zal God te Jeruzalem door de heidenvolken worden aanbeden (Zach. 14:16-19). Het volk dat niet op het Loofhuttenfeest verschijnt en God daar aanbidt, zal door droogte worden geplaagd.

Zac 14:16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.

Zac 14:17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.

Zac 14:18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen [regen] is [gevallen], niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.

Zac 14:19 Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren.

(HSV)

Gezond en lang leven

Het leven in het messiaanse vrederijk is gezond(er) en duurt veel langer dan vandaag de dag. In elk geval schijnt dat in het land van Israël te zullen zijn.

De rivier die van de troon in de messiaanse tempel ontspringt zal de Dode Zee gezond maken. Langs deze rivier zullen bomen groeien, waarvan de bladeren tot genezing dienen.

Eze 47:8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, wordt het water gezond.

Eze 47:12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing.

(HSV)

De inwoners van Jeruzalem zullen gezond zijn.

Jes 33:20 Aanschouw Sion, de stad van onze samenkomsten. Uw ogen zullen Jeruzalem zien, een veilige woonplaats, een tent die niet afgebroken zal worden, waarvan de pinnen voor altijd niet uitgetrokken zullen worden en waarvan geen enkel touw gebroken zal worden.

Jes 33:21 Want de HEERE zal daar in [Zijn] macht bij ons zijn. Het zal een plaats van rivieren, van brede stromen zijn. Geen roeiboot zal erop varen, geen statig schip zal er passeren.

Jes 33:22 De HEERE is immers onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning; Hij zal ons verlossen.

Jes 33:23 Uw touwen hangen slap, ze houden hun mast niet op zijn plaats, ze spannen het zeil niet uit. Dan wordt er een rijke buit verdeeld, [zelfs] verlamden roven buit.

Jes 33:24 Geen inwoner zal zeggen: Ik ben ziek. [Want] het volk dat daar woont, zal vergeving van

ongerechtigheid hebben [ontvangen].

(HSV)

Gods volk zal gemiddeld zeer oud worden. Geen zuigeling of oude zal voortijdig sterven.

Jes 65:19 En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. In haar zal geen stem van gewezen meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw.

Jes 65:20 Daar zal niet meer zijn een zuigeling die [maar enkele] dagen [leeft] of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden.

Jes 65:21 Zij zullen huizen bouwen en [erin] wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.

Jes 65:22 In [wat] zij bouwen, zal geen ander wonen, van [wat] zij planten, zal geen ander eten. Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen.

(HSV)

De rechtvaardige zal groeien als een boom.

Ps 92:12 (92-13) De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon.

Ps 92:13 (92-14) Die in het huis des HEEREN geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.

Ps 92:14 (92-15) In den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,

(SV)

Bomen kunnen een hoge leeftijd bereiken. Naaldbomen worden gemiddeld veel ouder worden dan loofbomen. Op een lijst met door jaarringtellingen met zekerheid vastgestelde leeftijden, opgesteld in het westen van Verenigde Staten, staan 16 soorten naaldbomen met een hoogst vastgestelde leeftijd van meer dan 1000 jaar, en zelfs 25 naaldboomsoorten van meer dan 500 jaar oud. De oudste loofboom, een witte eik (Quercus alba) bleek 407 jaar oud. In het oostelijk deel van de VS zijn voor enkele loofboomsoorten hogere leeftijden: Nyssa sylvatica: 679 jaar, Quercus alba: 464 jaar, Liriodendron tulipifera: 434 jaar^[1].

Gods volk zal een volk van rechtvaardigen zijn. Dan wordt vervuld het woord van Mozes:

De 4:40 En gij zult houden Zijn inzettingen en Zijn geboden, die ik u heden gebiede, opdat het u en uw kinderen na u welga, en opdat gij de dagen verlengt in het land, dat de HEERE, uw God, u geeft, voor altoos. (SV)

Daar sterft niemand dan op zeer hoge leeftijd. Zo verstaan ook niet-christelijke Joodse uitleggers het. Een zondaar echter zal zijn dagen niet verlengen.

De hoge leeftijd van de tijd vóór de zondvloed is teruggekeerd.

Dieren vreedzaam

In het rijk van de Vredevorst of in een gebied rondom Gods heilige berg zullen ook voordien gevaarlijke dieren vreedzaam worden. Een jonge leeuw bijvoorbeeld zal vreedzaam bij vee zijn; een leeuw zal stro eten als een rund.

Jes 11:6 Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest [vee] zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven.

Jes 65:25 Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang - zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.

(HSV)

Einde

Wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal Satan losgelaten worden. Hij zal een laatste opstand tegen God ontketenen.

Opb 20:7 En wanneer de duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten,

Meer informatie

Over het premillennialisme en de vroege kerkvaders, zie een artikel van Bob DeWaay: <http://www.cicministry.org/scholarly/sch008.htm>

Voetnoot

[1. ? De levensduur van bomen](#), artikel op Bomeninfo.nl, geraadpleegd 25 okt. 2014.