

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Jafo>

Jafo werd de voornaamste haven van Israël tijdens de regering van **Salomo**. In het **Nieuwe Testament** heet zij Joppe. Thans heet de stad Jaffa.

De Hebreeuwse plaatsnaam betekent ‘schoon’, ‘mooi’, van het werkwoord *yafa* = mooi zijn, schoon zijn, knap (van uiterlijk) zijn. De naam komt 4x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 03305. De Griekse vorm van de naam in het Nieuwe Testament is Joppe. Duits, Engels, Frans: *Japho*.

De stad ligt aan de zuidwest kust van **Israël**, in het stamgebied van **Dan**.



Kaart^[1]: ligging van Jafo aan de zee

Daar werd over zee aangevoerd cederhout uit de Libanon gelost voor de herbouw van het huis van God in [Jeruzalem](#).

Ezr 3:7 Daarom gaven zij geld voor de steenhouwers en voor de ambachtslieden, en eten en drinken en olie voor de Sidoniërs en de Tyriërs, om cederhout te laten komen van de Libanon, over zee naar Jafo, overeenkomstig de vergunning hun [verleend] door Kores, de koning van Perzië. (HSV)

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

Voetnoot

[1. ?](#) A. van Deursen, *Schoolatlas voor Bijbelse geschiedenis*, Uitg. J.B. Wolters Groningen Batavia, 1940. De kaart is gemaakt door het Cartografisch instituut J.B. Wolters.