

**Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:**

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Rijkdom>

In 3 evangelieën, namelijk Matteüs 19:16-22, Marcus 10:17-22 en Lucas 18:18-23 kunnen we lezen over een rijke jongeman, die aan de Here Jezus vraagt hoe hij deel kan krijgen aan het eeuwige leven. De Heer wijst hem op de geboden in de Tenach (ons Oude Testament), maar de jongeman antwoordt, dat hij die al van jongs af aan in acht neemt.

Dan zegt de Here Jezus, dat hij alles wat hij heeft moet verkopen, de opbrengst aan de armen moet geven en Jezus moet volgen. De jongeman gaat dan verdrietig weg, want hij heeft veel bezittingen.

De meest getrokken conclusie is, dat de jongeman de Heer niet zal gaan volgen, want hij ging bedroefd weg. Maar de Bijbel laat wel degelijk de mogelijkheid open, dat de rijke jongeman verdrietig wegging, om inderdaad zijn bezit te verkopen. Dat het hem aan zijn hart zou gaan, om afstand te moeten doen van dingen, zoals zijn huis of wellicht dieren waar hij aan gehecht was, is niet zo'n wonder.