

Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie worden bekeken en verder worden bewerkt op:

<https://christipedia.miraheze.org/wiki/Genade>

**Genade** kan betekenen:

1. onverdiende gunst, onverplichte [goedertierenheid](#), goedheid waarop we geen recht kunnen laten gelden, een weldaad jegens een onwaardige. De goedertierenheid kan zelfs wezenlijk verbeurd zijn: wegens schuld, overtreding of wangedrag verdient men eigenlijk straf in plaats van gunst of weldaad.
2. bijstand van Godswege tot het goede, hulp van Godswege om een goed werk te doen. Bijvoorbeeld in: "Versterk mijn hart met uw genade!" "De Heer gaf mij genade tot de dienst."

## Onverdiende gunst

In deze betekenis wordt het woord gebruikt in: "Het lot van de krijgsgevangenen hing van de genade van de overwinnaar af".

De goedertierenheid kan zelfs wezenlijk verbeurd zijn, zoals de volgende dichtregels uitdrukken:

*Gena, o God! vergeef mij mijn schuld!  
Vergeet, uit gunst, mijn schand'lijk overtreden!  
Betoon aan mij Uw goedertierenheden!*<sup>[1]</sup>

God is rijk aan genade. Hij bewijst zondaars genade en maakt hen zelfs tot zijn kinderen. Ook mensen kunnen genade bewijzen. Daniël raadde de koning [Nebukadnezar](#):

*Da 4:27 Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn: breek met uw zonden door gerechtigheid [te betrachten] en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er [dan] verlenging van uw voorspoed zijn.  
(HSV)*

## Bijstand tot het goede

Genade in de zin van bijstand en hulp van Godswege tot en in het goede, vinden we treffend aangeduid door de apostel Paulus:

*2Co 9:8 En God is machtig alle genade overvloedig te doen zijn jegens u, opdat u in alles, altijd in bezit van al het nodige, overvloedig bent tot alle goed werk,  
(TELOS)*

Een voorbeeld is de genade ten tijde van Paulus gegeven aan de arme gemeenten in Macedonië. Dankzij de genade van God waren zij, ondanks hun eigen armoede, in staat rijkelijk te geven voor de arme heiligen in Jeruzalem.

*2Co 8:1 Maar wij maken u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonie gegeven is,  
2Co 8:2 dat onder veel beproeving van verdrukking de overvloed van hun blijdschap en hun diepe armoede overvloedig zijn geweest in de rijkdom van hun liefdadigheid.*

2Co 8:3 Want ik getuig dat zij naar vermogen en boven vermogen,

2Co 8:4 uit eigen beweging, ons met veel aandrang smeekten om deze gunst en de gemeenschap in de dienst aan de heiligen.

2Co 8:5 En het was niet zoals wij verwachtten, maar zij gaven zichzelf eerst aan de Heer en daarna aan ons door de wil van God,

2Co 8:6 zodat wij Titus aanspoorden dat hij, zoals hij vroeger begonnen was, zo ook deze genade ook bij u zou voltooien.

2Co 8:7 Maar zoals u in alles overvloedig bent: in geloof, woord, kennis, alle bereidwilligheid en in uw liefde tot ons, weest ook in deze genade overvloedig.

2Co 8:8 Ik zeg dit niet bij wijze van bevel, maar vanwege de bereidwilligheid van anderen en om de echtheid van uw liefde te beproeven.

2Co 8:9 Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, terwille van u arm is geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden.

(TELOS)

In dit gedeelte vinden wij beide betekenissen van 'genade'. De 'genade van onze Heer Jezus Christus' (vers 9) is zijn onverdiende gunst jegens arme zondaars.

Genade van God tot het doen van het goede ontheft ons niet van eigen werkzaamheid. Gods werking ons ter hulpe maakt ons niet werkloos. Gods bij-stand betekent niet dat wij kunnen gaan liggen. De inzameling in Corinthe voor de heiligen in Jeruzalem moest nog worden voltooid door de Corinthiërs. En Paulus moedigt hen aan 'in deze genade' (van het geven, door God bewerkt) overvloedig te zijn (vs. 7).

## Engels: mercy en grace

In het Engels zijn twee woorden voor genade: *mercy* en *grace*. Ze betekenen allebei 'genade', maar er is verschil. *Mercy* betekent dat je niet krijgt wat je als zondaar wél verdient, namelijk straf. Het is genade (*mercy*) als verdiende straf mij wordt kwijtgescholden.

*Grace* betekent dat je wél krijgt wat je niet verdient, zoals vergeving van zonden, eeuwig leven, een hemelse erfenis. Het is genade (*grace*) dat de zonden mij vergeven worden.

Iemand heeft van de Engelse term *grace* een letterwoord gemaakt: GRACE = God's Riches At Christ's Expense, Gods rijkdommen ten koste van Christus.

## Lied

Genade,

zo

oneindig

groot.

Genade,

zo

oneindig

groot.

Dat

ik,

Video: *Genade zo oneindig groot*, gezongen op de Nederland Zingt Dag 2009 van de Evangelische Omroep. Duur: 1 min 31 sec. Op Youtube.com gepubliceerd op 15 mrt 2012.

die  
't  
niet  
verdien  
het  
leven  
vond,  
want  
ik  
was  
dood  
en  
blind,  
maar  
nu  
kan  
'k  
zien.

Genade  
die  
mij  
heeft  
geleerd  
te  
vrezen  
voor  
het  
kwaad.  
Maar  
ook  
-  
als  
ik  
mij  
tot  
Hem  
keer  
dat  
God  
mij  
nooit  
verlaat.

Want  
Jezus  
droeg  
mijn  
zondelast  
en  
tranen  
aan  
het  
kruis.

Hij  
houdt  
mij  
door  
genade  
vast  
en  
brengt  
mij  
veilig  
thuis.

Als  
ik  
daar  
in  
zijn  
heerlijkheid  
mag  
stralen  
als  
de  
zon,  
dan  
prijs  
ik  
Hem  
in  
eeuwigheid  
dat  
ik  
genade  
vond.

## Meer informatie

Zie artikel [Genadig](#)

## Bronnen

Gerbrand Bruining, *Nederduitsche Synonymen*, deel II (1836) [pagina 49](#)

## Voetnoten

[1. ?](#) Bron: Gerbrand Bruining, *Nederduitsche Synonymen*, deel II (1836) [pagina 49](#)