

Het woord van [God](#) komt tot ons door de Heilige Schrift en door de mond of hand van zijn dienstknechten, de profeten en leraars en andere heiligen.

Tegenover het woord van God zijn verschillende *houdingen* mogelijk. De beste houding is er één van luisteren en gehoorzamen, onszelf tot heil. Een kwade houding is verachten. Een voorbeeld, tot waarschuwing vermeld, vinden we in de geschiedenis van Israel.

*2Kr 36:14 Ook maakten alle oversten van de priesters, en het volk, de overtredingen zeer veel, naar alle gruwelen van de heidenen; en zij verontreinigden het huis van de HEER, dat Hij geheiligd had te Jeruzalem.*

*2Kr 36:15 En de HEER, de God van hun vaders, zond tot hen, door de hand van Zijn boden, vroeg op zijnde, om [die] te zenden; want Hij verschoonde Zijn volk en Zijn woning.*

*2Kr 36:16 Maar zij spotten met de boden van God, en **verachtten Zijn woorden**; zij verleidden zichzelf tegen Zijn profeten; totdat de grimmigheid van de HEER tegen Zijn volk opging, dat er geen helen aan was.*