



Deze pagina is overgezet naar een nieuw softwaresysteem en kan in de laatste versie tijdelijk worden bekeken en verder worden bewerkt op:

https://christipedia.miraheze.org/wi...s_van_Caesarea

Eusebius van Caesarea (c. 263 - c. 339 na Chr.) was een gelovige geleerde, die omstreeks 313 na Chr. opziener ('bisschop') werd van de gemeente te Caesarea, de Romeinse hoofdstad van Palestina. Hij was enige tijd raadsman van de christelijke keizer Constantijn de Grote. Zijn bekendste boek is *Kerkelijke Geschiedenis*. Hierin is veel te vinden over opzieners en verdrukkingen van christenen in de eerste drie eeuwen. Hij wordt wel 'vader der kerkgeschiedenis' genoemd.

Meer informatie

Artikel [Eusebius van Caesarea](#) op Wikipedia.nl

Bron

De afbeelding toont Eusebius en behoort tot het publieke domein; bron is [Wikipedia](#).